

Heilige huisjes van Halderberge



Mariakapel de Stooft



Mariakapel
Roosendaalsebaan



O.L. Vrouw van
Zeven Smarten



St. Quirinusput



Mariakapel
Galgestraat



Kruisbeeld Oudland



Mariakapel van de
Spie



Kapel van de Heilige
Clemens



Mariakapel Albano

Voor aanvullingen, opmerkingen of tips kunt u een e-mail sturen naar:
info@hartelijkhalderberge.nl

Deze tocht is ongeveer 33 Km. lang over goed begaanbare wegen. U kunt natuurlijk ook uw eigen pad kiezen langs de kleine pareltjes.

1. Kruisbeeld Oudland (1930)

Oudlandsweg/Bornhemweg Oudenbosch

Aan de splitsing van de Oudlandweg met de Bornhemweg, ten noorden van Oudenbosch, staat een houten kruisbeeld. Het dateert uit 1930. "In dat jaar werd gevierd dat het vijftig jaar geleden was, dat de Basiliek was ingewijd. Om dit te herdenken, werd besloten een monument te plaatsen op een, voor de Oudenbossche rooms-katholieke gemeenschap, historisch gezien belangrijke locatie. Hier stond namelijk een pand dat door de Oudenbossche katholieken na 1648 als schuilkerk werd gebruikt. In 1997 werd het kruisbeeld door de buurtschap van het Oudland gerestaureerd.

2. Mariakapel van de Spie (1952)

Achter 't Hof 20 Hoeven

Maria met het gouden hart wordt ze genoemd. Het beeldje met rozenkrans het pauskruisje en het gouden hart is een heel speciale beeltenis.

3. Kapel van de Heilige Clemens (1939)

Pagnevaartdreef 1 Bosschenhoofd

Toen op 24 augustus 1939 de Nederlandse regering de voormobilisatie afkondigde, speelde de pastoor van Bosschenhoofd op de situatie in door in zijn parochie een broederschap op te richten van de H. Clemens Maria Hofbauer, patroon van hopeloze zaken. Deze broederschap was de eerste in Nederland voor de H. Clemens. Vanwege de oorlog kende de broederschap een grote bloei en na de oorlog zou bij de herbouw van de kerk een kapel met een aparte ingang worden gebouwd die aan de H. Clemens was toegewijd.

4. Mariakapel Albano (1947)

Vaartweg t/o 5 Oudenbosch

Mariakapel uit 1947 aan de Vaartweg, gebouwd door leerlingen van de toenmalige kweekschool.

5. Mariakapel Galgestraat (1960)

Galgestraat kruising Industrieweg Oudenbosch

De veldkapel aan de Industrieweg op de hoek met de Galgestraat, staat temidden van bedrijfsgebouwen en dateert uit de jaren vijftig. Het is een eenvoudig gemetseld kapelletje met in smeedijzer de tekst Ave Maria. Tegen het rondboogspaarveld, dat aan de onderzijde is afgeschermd door een hekwerkje met gebogen spijlen, is een stenen beeld van Maria met het Kind geplaatst.

6. St. Quirinusput (1555)

Noordhoeksestraat t.o. 3 Oud Gastel

„Zoo had men op Kuivezand de kapel van den H. Quirinus, Sinte Quirijnus Capelle", reeds bestaande in het jaar 1555. Deze was gebouwd rechts van de weg naar den Noordhoek (Zegge) niet ver van de Boterbergen, waar thans nog een weeltje is, onder de naam van Sinte Quirijnsputje bekend, waaruit volgens zeggen van oude lieden, in vroegere jaren, velen van heinde en verre water kwamen scheppen, om van gezwellen en zweren genezen te worden.

7. O.L. Vrouw v. Zeven Smarten (1897)

Kapelweg 1 Roosendaal

De kapel op de Kapelberg is toegewijd aan O.L. Vrouw van Zeven Smarten. De eerste vermeldingen van een kapel op deze plaats dagtekenen uit de 16e eeuw. Het is niet zeker dat de Kapelberg toen al een bedevaartoord was. In de 18e eeuw zijn bedevaarten voor het eerst schriftelijk vastgelegd. De Kapelberg heeft anno 1997 een regionale betekenis. De pelgrims komen uit geheel West-Brabant en de omgeving van het Belgische Essen.

8. Mariakapel Roosendaalsebaan (1940)

Roosendaalsebaan t/o 86 Oud Gastel

Het Mariabeeld aan de Roosendaalsebaan is gezegend op 25 mei 2008. Het kapelletje is gebouwd door leerlingen van het Markiezaat College, in opdracht van de organisatie Borchwerf II. Op het bedrijventerrein in aanleg moest een andere Mariakapelletje verdwijnen.

9. Mariakapel de Stoof (1935)

Stoofstraat kruising Lagestraat Oud Gastel

Wijkvereniging De Stoof is in 1998 begonnen met de restauratie van de kape en in 2000 gereedgekomen. Pastoor W. van Dam liet het in 1976 bouwen door de inwoners van de Stoof, met materialen die zij hadden gekregen van een lokale ondernemer en met stenen die afkomstig waren van de oude, in 1905 gesloopte Laurentiuskerk. De buurt kon in 1998 geen geld voor de restauratie loskrijgen. Maar de kapel hoort bij de buurt, zo vinden de Stovenaars, dus staken zij zelf de handen uit de mouwen, met geld of in natura (bouwmaterialen) gesponsord door particulieren en bedrijven in de regio. In 1935 had pastoor Mouwen er overigens ook al een kapel laten bouwen.